

Week



brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

17 maart 2024

Gegrepen door Gods liefde
Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst 17 maart

09.30 uur: Ds. J.D.J. ten Voorde, Doornspijk

19.00 uur: Ds. J. Swager, Doornspijk
(jeugddienst)



Organist: K. Romijn / band Latreia

Collecte: 1. Kerk / 2. Jeugdwerk

Jeugdcollectant: Bart

Ouderling van dienst: Trudy Smit

Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594)



Kindernevendienst

Kerkdienst 24 maart

09.30 uur: Ds. G. de Haan, Harderwijk

Organist: A. Grootendorst

Collecte: 1. Kerk/ 2. Onderhoud

Jeugdcollectant: Cas

Ouderling van dienst: Krijn Takke

Kerkauto: Sjaak Okker (0172-408678)

Kindernevendienst

Tienerdienst

Incasso collectemunten

Maandag 18 maart a.s. zal er weer een incasso plaatsvinden voor de collectemunten. Als u collectemunten heeft aangeschaft hou dan rekening met deze incasso. Zit uw incasso er nu nog niet bij dan komt het bij de volgende incasso. Bent u van mening dat er iets niet klopt, neem dan contact op met de penningmeester.

Met vriendelijke groet,
Jan Hoogendoorn (penningmeester)

Bloemengroet en jarigen



De bloemen deze week gaan als een groet van de gemeente naar Adrie en Gijs van Leeuwen in Nieuwkoop.

Jeugddienst zondagavond

Ontdek de betekenis van Gods woorden tijdens onze Jeugddienst dienst "Sound of Silence". Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we hoe God contact met ons probeert te zoeken door middel van stilte en innerlijke rust. Ook op wat voor momenten wij tijd kunnen maken om stilte te ervaren en te reflecteren op Gods aanwezigheid in je leven. Leer omgaan met afleidingen en je focus te behouden. De muzikale begeleiding bij deze dienst worden verzorgt door Latreia. Kom op 17 maart 2024 om 19.00 uur naar onze jeugddienst en ervaar de prachtige woorden die Ds. J. Swager gaat spreken.



Paasontbijt zondag 31 maart

Heeft u zich al aangemeld voor het Paasontbijt? Op 31 maart willen we, met de gehele gemeente, samen genieten van een paasontbijt. Vanaf 8.10 uur heten wij u van harte welkom om vervolgens om 8.20 uur te starten met het ontbijt. De commissie zorgt voor een mooi gedekte tafel met een lekker en gezond ontbijt. U bent er toch ook bij? U kunt zich opgeven door de intekenlijsten achter in de kerk en bij de boekentafel in te vullen. Groet, Nico, Zegert, Yvonne, Britt en Monique

BEDANKT, MERCI, THANK YOU!!

Tijdens de jaarvergadering afgelopen woensdagavond 13 maart, hebben we Jan Hoogendoorn bedankt voor zijn vele jaren van trouwe dienst als penningmeester van onze kerk. Financiële overzichten maken, jaarlijks een terugkerende taak en alle andere bijkomende taken, het was bij Jan altijd in goede handen. Met een grote bos bloemen en woorden van dank sluit Jan zijn penningmeesterstaak bij ons af.

In vertrouwen draagt Jan de komende weken zijn taak over aan Arie de Jong. Met het aantreden van Arie als penningmeester zijn we als kerkenraad blij, een vertrouwd gezicht.

Jan en Arie, succes met alle taken die op jullie pad komen, Gods Zegen voor de toekomst! Namens de kerkenraad en de gemeente.

Paasproject KND 17 maart

6. Toch nog vrij?(Marcus 15:6-15)



Jezus is gevangengenomen in de hof van Getsemane. Gehoorzaam aan zijn opdracht ging Hij met de soldaten mee. En nu? Nu is Hij bij Pilatus. Pilatus moet recht spreken, eerlijk zijn. Maar doet hij dat ook? Wat zal het worden: rechtvaardigheid of onrecht voor Jezus?

Pilatus ondervraagt Jezus. Pilatus heeft macht om Jezus te beschermen, vrij te laten. Zou Jezus toch nog vrijkomen? Pilatus weet best dat Jezus geen misdaden heeft begaan, maar hij durft niet kiezen voor rechtvaardigheid. Pilatus is bang dat zijn eigen macht in gevaar komt. Hij bedenkt een uitvlucht. Het volk moet maar kiezen; hij zet Jezus tegenover Barabbas. Zo hoopt hij de onrust onder de mensen te bedaren. Maar de menigte kalmeert niet, ze schreeuwen dat Jezus gekruisigd moet worden... De haat naar Jezus wordt omgezet in daden, Hij moet sterven. Heeft Barabbas geluk? Als we naar wereldse maatstaven kijken wel; Barabbas krijgt immers geen straf. Maar is dat geluk van korte duur? Onze Hemelse Vader wil ons nog veel meer dan kort geluk geven, Hij wil ons eeuwig leven geven in Gods nabijheid. Daarom draagt Jezus de schuld, daarvoor geeft Hij zijn leven. Dat is het geschenk van God aan ons. Als wij dat in dankbaarheid aannemen is er voor altijd verbinding met God. Daar worden we gelukkig van!

Bij de KND bidden we voor

Loice Tushabe Thomas Geboren op: 3-2-2015
Woont in Tanzania



Wist je dat:

- * Haar lievelingsvak op school is gym en lezen;
- * In de kerk zingt ze graag liederen en luistert naar bijbelverhalen;
- * Ze houdt van sporten en spelletjes doen, van touwtje springen, vaderspelen en moedertje spelen, van lezen en rennen;
- * Thuis helpt ze met hout sprokkelen en boodschappen doen.

Ouderenmiddag 19 maart

A.s. dinsdag is er weer een ouderenmiddag 19 maart, aanvang half 3 in de schutse. Wij gaan een passie en pasenliturgie doen. Allen hartelijk welkom.

Agenda

Elke donderdag gebedskring 19.30- 21.00 Schutse
15maart: GGG bij Klazien

Spreuk van de week



The Passion Zevenhoven

22 en 23 maart 2024, In Sporthal de Vlijt te Zevenhoven

Kosten?

€21,00 incl. boekingskosten en garderobe

€11,00 kind t/m 12 jaar

Koop nu alvast je ticket en je bent er zeker van dat je een plek hebt.

Ga naar

https://justtickets.nl/7370/The_Passion_Zevenhoven_2024